

HERBERG EUROPA

De beelden van de nog steeds woedende oorlog in Syrië beroeren ons steeds minder. Wellicht de grootste menselijke tragedie op het ogenblik, de oorlog in Jemen, vraagt nu onze aandacht.

Buurland Saudi Arabië - waaraan ook ons land wapens verkoopt - bestrijdt er ongenadig de Houthis rebellen met verwoestende gevolgen voor de bevolking.

Momenteel zitten er mogelijks tot één miljoen vluchtelingen uit Somalië, Sudan, Erythrea, Nigeria en andere sub-Sahara Afrikaanse landen geblokkeerd in Libië omdat hen de overtocht naar Europa bemoeilijkt wordt. Zij zijn daar door mensensmokkelaars voor een groot bedrag naar toe gebracht na een verschrikkelijke tocht door de woestijn, een tocht die velen niet overleefden. Europa geeft geld aan de corrupte Libische kustwacht en traint hen om boten met vluchtelingen te onderscheppen ; eenmaal terug aan land gebracht worden die als slaven behandeld en niet zelden verkracht en gefolterd met de bedoeling losgeld van hun familie af te dwingen .

Op de Griekse eilanden zijn vluchtelingen vnl. uit Syrië, Irak en Afghanistan gestrand. Ze zullen er een tweede winter zonder verwarming in tenten moeten overleven. Enerzijds kunnen of willen ze niet terug naar Turkije en anderzijds laten de Europese landen hen slechts mondjesmaat toe in plaats van hen ruimhartig op te vangen volgens het door de EU opgestelde spreidingsplan. Dit plan bepaalde dat de EU-landen 160.000 vluchtelingen moesten overnemen uit de overvolle kampen in Griekenland en Italië, waar de vluchtelingen na hun overtocht over zee aan land kwamen. Dat er nog steeds velen verdrinken haalt nauwelijks nog het nieuws.

Europa wil zijn buitengrenzen beveiligen – d.w.z. zo weinig mogelijk mensen toelaten - en sluit daarvoor deals met Turkije en Libië !

Sudanese vluchtelingen die op hun doorreis naar Engeland in Brussel overnachten in het Maximiliaanpark worden opgepakt en met medewerking van de Sudanese administratie gescreend en naar Sudan teruggestuurd, waar ze bloot staan aan vervolging en foltering. Deze mensen zijn geen criminelen, ze zijn zonder toekomstperspectief en wanhopig.

Voor hen is geen plaats in onze herberg ! Waar hebben we dit verhaal nog gehoord ? !

Herberg Europa telt meer dan 500 miljoen inwoners. Het aantal vluchtelingen is minder dan 1% daarvan. Het is de morele plicht van Europa alle vluchtelingen die er aankomen op te vangen en hun asielaanvraag op een eerlijke en ruimhartige wijze te onderzoeken. Kwetsbare personen (ouderlingen, zieken, gezinnen en alleenstaande moeders met kinderen en niet begeleide minderjarigen) moeten uit hun kampen gehaald en hier hervestigd worden.

Ondanks mistoestanden en ongelijkheid ook bij ons mogen we onze harten en grenzen niet sluiten; we mogen onze hoge levensstandaard niet veilig stellen ten koste van hen aan wie zelfs het noodzakelijke ontbreekt.

Mijn wens voor 2018 : geen burcht Europa maar een warme herberg Europa voor ieder van ons en voor allen die ons nodig hebben !

Piet Willems, 31 december 2017
