

Door het tekenen van een voorakkoord met Turkije om de vluchtelingenstroom te doen stoppen heeft Europa zijn masker afgelegd. De waarden van solidariteit en verdediging van de mensenrechten wereldwijd moesten wijken voor "Europa (eigen volk) eerst". Het gaat er hem niet meer om hoe al de vluchtelingen op een humane manier op te vangen maar wel hoe ze tegen te houden, hen desnoods terug te 'pushen' ! Om hen de toegang tot Europa te ontzeggen zijn blijkbaar alle middelen goed.

Het hopeloos verdeelde Europa, waarin sommigen nog het fatsoen hadden een spreidingsplan te aanvaarden om 160.000 vluchtelingen te verdelen over alle EU landen, gaat nu plat op de buik voor de harde lijn van Orban en geestesgenoten (Wilders, Le Pen en ook De Wever). Zij willen de Balkanroute afsluiten waarlangs men vanuit Griekenland via Macedonië verder gelegen EU landen (Hongarije, Oostenrijk, Slovenië e.a.) kan bereiken, waarin volgens het Schengenverdrag vrij verkeer van personen geldt. Op die manier zouden afzonderlijke EU landen hun eigen grenzen niet meer voor vluchtelingen hoeven te sluiten en blijft het Schengenverdrag overeind. Ondertussen zitten enkele duizenden in erbarmelijke omstandigheden vast voor de gesloten grens tussen Griekenland en Macedonië.

Volgens het voorakkoord zouden alle vluchtelingen die op weg naar Europa in Griekenland onderschept worden onmiddellijk naar Turkije terug gebracht worden en zou dan via een luchtbrug van uit Turkije voor elke teruggestuurde vluchteling een Syriër uit de vluchtelingen kampen door Europa opgenomen worden.

Dat Turkije voor een dergelijk akkoord boter bij de vis vraagt (zes miljard financiële hulp, opheffen visumplicht en activeren van de gesprekken tot toetreden bij de EU) ligt voor de hand.

Een collectieve terug sturing van vluchtelingen, daarenboven zonder onderscheid tussen economische migranten en oorlogsslachtoffers, is in strijd met de Conventie van Genève (en met het Europees verdrag voor de rechten van de mens) die stelt dat elke vluchteling die internationale bescherming nodig heeft moet opgenomen worden en niet mag teruggestuurd worden naar een onveilig land (Turkije ?). Volgens De Wever moet asiel vragen in Europa onmogelijk gemaakt worden en kan alleen nog een hervestigingspolitiek gevoerd worden waarbij wij zelf bepalen hoe veel (of hoe weinig !) vluchtelingen wij nog toelaten !

De EU telt meer dan 500 miljoen inwoners; het aantal vluchtelingen haalt geen 1% daarvan. Europa kan en moet alle vluchtelingen die haar bereiken en asiel vragen opvangen en hun asielaanvraag op een eerlijke en ruimhartige wijze onderzoeken.

Kwetsbare personen (ouderlingen, zieken, alleenstaande moeders, gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen) moeten uit de kampen gehaald worden en hier hervestigd. Substantiële hulp moet geboden worden in de vluchtelingen kampen in Turkije, Libanon en Jordanië, m.a.w. in plaats van tenten moeten huizen, een ziekenhuis en scholen gebouwd worden zodat mensen, in afwachting van naar Syrië terug te keren om hun land opnieuw op te bouwen, in die regio kunnen en willen blijven.

En last but not least : de oorlog in Syrië moet stoppen, maar dat is een ander paar mouwen !

Piet Willems