



VLOS

krant

VLOS komt op voor elke migrerende mens in nood



foto: Beatrix, Noorulah en Mali doen inkopen op de markt, voor de wekelijkse kookles bij VLOS. **Lees het artikel op p4.**

‘Een toekomst voor wie uit de boot valt’

Fadul is een harde werker. Vier jaar terug kreeg hij een voorlopige arbeidskaart. Bij een groot voedingsbedrijf kon hij meteen aan de slag als heftruckchauffeur. In en uit de diepvries, niet evident als je net het ‘verhitte’ Darfur ontvluchtte. VLOS hielp Fadul aan een bescheiden studio. Gedurende drie jaar liep alles prima voor Fadul.

Tot hij bij het aflopen van de eenmalige asielpprocedure niet langer over papieren beschikte en plots illegaal in het land verbleef. Tot overmaat van ramp bracht Fadul's advocaat zijn werkgever op de hoogte van de situatie. Fadul werd stante pede ontslagen en kwam opnieuw aankloppen bij VLOS. Na het verstrijken van de deadline voor de officiële regularisatieperiode, helaas.

Hoe Fadul de komende tijd moet overleven, blijft één groot vraagteken. Op stempelgeld of OCMW-steun kan hij niet rekenen. Voorlopig woont hij samen met Ali in een kamertje van de VLOS-opvang. Werk vinden wordt

moelijk, de economische crisis slaat overal toe. Tenzij hij voor luttele euro's iets vindt in het zwarte circuit.

Een half jaar na de regularisatie-campagne is er in Sint-Niklaas welgeteld één vrouw aan de slag met een arbeidskaart B – een vergunning van één jaar voor arbeidsmigranten. Het overgrote deel heeft minder geluk. Wie vroeger in de schemerzone werkte, krijgt nu niet langer een arbeidskaart. Kafkaïaanse toestanden.

De medewerkers van VLOS doen hun uiterste best om deze mensen op de goeie weg te zetten, net als de oorlogsvluchtelingen uit Afghanistan, Irak, de Kaukasus en Afrika. Steun VLOS om ons drijvende te houden: we zoeken dringend vrijwilligers voor begeleiding, secretariaatswerk en praktische klussen. Je beloning? De glimlach van Fadul.

JOZEF HERTSENS (Coördinator VLOS vzw)

zomereditie nr. 76
trimestriëel
jaargang 13/2010

Opvangcrisis bij VLOS: ‘Alle hens aan dek’

Het verhaal van Lucy en Leyla. p2

Agenda

Umbrella March tijdens Wereldvluchtelingendag. p3

Vrijwilliger in beeld

Godelieve Martens is de drijvende kracht achter de succesvolle Vlos-bazar. p4

Opiniestuk

‘De hoogste tijd voor een nieuwe migratie- en asielpolitiek. p3-4

Crisisopvang bij VLOS:

'Alle hens aan dek'

DUIZENDEN ASIELZOEKERS HEBBEN RECHT OP OPVANG, MAAR ZIJN IN DE PRAKTIJK DAKLOOS. DE CENTRA ZITTEN VOL, EN SOMMIGE OCMW'S WEIGEREN FINANCIËLE STEUN. VLOS BEZORGT DE ONFORTUINLIJKE NIEUWKOMERS TIJDELIJKE OPVANG, TOT HUN PAPIEREN IN ORDE ZIJN. OOK MENSEN DIE NOODGEDWONGEN DE OPVANG MOETEN VERLATEN, BELLEN AAN BIJ VLOS. VLOS HEEFT OP DIT MOMENT NOOD AAN EEN ZESTIGTAL PLAATSEN VOOR DRINGENDE OPVANG.

De kloostergemeenschap van O.L.V.-Presentatie biedt onderdak aan vrouwen en kinderen op de vlucht, na een noodoproep van VLOS, AMOS en Caritas International. Getraumatiseerde vluchtelingen komen nu tot rust in het stille klooster. Op dit moment ontfermen de zusters zich over een Tsjetsjeense moeder die haar man en twee zonen verloor in de oorlog. Samen met haar jongste zoon kwam ze na een lange vlucht terecht in Sint-Niklaas, waar ze nu het verleden achter zich probeert te laten. De kloosterzusters stellen alles in het werk om het de gevluchte moeders en hun kinderen zo comfortabel mogelijk te maken, door middel van materiële en mentale ondersteuning.

Ook Lucy, een jonge moeder, vond onderdak in het klooster. Ondertussen maakt ze het goed en krijgt ze begeleiding van Leyla, die stage volgt bij VLOS, als opvoedster. Ze ondersteunt Lucy, die haar land ontvluchtte wegens partnergeweld. Haar zoontje Alan werd geboren in België. Tussen de twee jonge moeders klikt het

wonderwel. Leyla maakt Lucy wegwijs in medische zorgen en voeding voor de baby, maar ook in de administratieve procedure omtrent haar regularisatie-aanvraag. Als alles volgens plan verloopt, krijgen Lucy en Alan binnenkort goedkeuring voor een verblijf van onbepaalde duur.

Voor anderen ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Wie op straat belandt en geen vast adres heeft, komt niet langer in aanmerking voor regularisatie. Na doorverwijzing van CAW, OCMW's, andere opvangcentra en de 'mondelijke reclame' van vrienden-vluchtelingen komt deze doelgroep vervolgens bij VLOS terecht. VLOS tracht zoveel mogelijk vluchtelingen aan een vaste verblijfplaats te helpen, zodat ze de regularisatie-procedure kunnen (herop-)starten. Tenslotte ondersteunt VLOS ook mensen zonder papieren die onderdak krijgen bij Belgen of vrienden die over papieren beschikken.

VLOS vangt momenteel vluchtelingen op in een duplexwoning in Sint-Niklaas.

Iets voor jou?

- Voel jij er iets voor om tijdelijk een vluchteling bij je thuis te verwelkomen? Neem contact op met VLOS, via jozef.hertsens@vlos.be, of via 03 766 29 13 (gsm: 0477 40 62 19).
- Je kan ook als vrijwilliger een handje toesteken in de werking van VLOS, of je kan helpen met het verzamelen van voeding, kledij, meubels en huishoudspullen.
- Ook een financiële gift is meer dan welkom! Voor giften vanaf 30 euro ontvang je een fiscaal attest. Storten kan op het rekeningnummer 000-0000041-41 van Caritas International (Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel) met vermelding 'P163 VLOS' of stort rechtstreeks op het rekeningnummer van VLOS: 755-1533254-28 (zonder fiscaal attest).

Voorts is er ook opvang in het VLOS-centrum in de Kasteelstraat, waar mensen met een stevig dossier opvang en ondersteuning krijgen. Wie lange tijd bij VLOS verblijft, helpt mee in de dagelijkse werking en volgt cursussen in het volwassen-onderwijs.

In een opgeknapt opvanghuis van VLOS wonen op dit moment vijf jonge Afghaanse vluchtelingen, die hier al lange tijd verblijven of in een moeilijke humanitaire situatie verkeren. Gezien de tientallen Afghaanse vluchtelingen die bij VLOS neerstrijken, kunnen we helaas niet tegemoet komen aan alle aanvragen voor onderdak.

Overheid schiet tekort in opvang van kinderen

Sinds twee jaar woedt een crisis in de asielopvang. Ondanks een recente veroordeling door de rechtbank, worden dakloze gezinnen niet langer opgevangen door Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers.

De Beweging van Kinderen zonder Papieren was de eerste organisatie die de schrijnende situatie aanklaagde, samen met enkele dakloze gezinnen. Jammer genoeg negeert de Belgische overheid nationale en internationale richtlijnen. Twee van de meest kwetsbare groepen delen in de klappen, namelijk niet-begeleide minderjarige asielzoekers en uitgeprocedeerde

gezinnen met minderjarige kinderen. Ook kinderen die zonder hun ouders naar België vluchten, zijn niet zeker van een plaatsje in het asielcentrum. Op die manier komen minderjarigen terecht in Brussel, waar ze in hun eentje op straat trachten te overleven. Sommigen krijgen een plaatsje tussen volwassen asielzoekers, wat voor sommige kinderen een bedreigende situatie vormt. De Beweging voor Kinderen zonder Papieren blijft lobbyen voor een duurzame en menswaardige oplossing wat betreft de opvang van minderjarige asielzoekers. De oplossing ligt in handen van de volgende regeringsploeg.



Meer weten? Neem contact op met Nina Henkens, via nina.henkens@kinderen-zonderpapieren.be of via 0487 31 95 64.



‘Naar een nieuwe asiel- en migratiepolitiek’

Het laatste jaar is het aantal vluchtelingen in Europa opnieuw toegenomen. De achterliggende oorzaak is er één van structurele aard: de enorme welzijnskloof tussen het rijke westen en tal van straatarme landen in het zuiden. Welvarende landen als België worden onvermijdelijk geconfronteerd met een spanningsveld omtrent migratie.

Elke mens beschikt over een aantal absolute basisrechten: recht op voedsel, onderdak, werk, gezondheidszorg, onderwijs,... En ook het recht om deze

basisrechten elders te zoeken, indien de situatie in het thuisland dat verhindert. Anderzijds willen we onze bestaande socio-economische en culturele normen behouden en beschermen. De groeiende spanning tussen het behouden – of liefst zelfs het verhogen – van onze levensstandaard en de wens van migranten om te kunnen delen in onze welvaart, is een heet hangijzer in de (inter)nationale politiek. Het gros van de politieke partijen wil zo weinig mogelijk vluchtelingen toelaten.

Lees meer in het opiniestuk op p4.

Zondag 20 juni Umbrella March tijdens Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni vragen de internationale vluchtelingenorganisaties aandacht voor de moeilijke situatie van vluchtelingen. Net als in andere Europese hoofdsteden is er in Brussel ook een ‘umbrella march’, een manifestatie waarbij de deelnemers witte paraplu’s dragen – een symbool voor het beschermen van vluchtelingen. Afspraak om 14u aan de Vlosbazar, waar we vertrekken met de bus. Geplande terugkeer om 18u30. Inschrijven via info@vlos.be of via 03 766 29 13. Deelname kost 5 euro (voor wie kan betalen). Meer info via www.vluchtelingenwerk.be.

Vrijdag 2 juli VLOS-Zomerfeest

Alle medewerkers en vrijwilligers van VLOS zijn welkom op het gezellige zomerfeest, waar we met z’n allen klinken op het nieuwe zomerseizoen. Rond 19u starten we met een hapje en een drankje in het VLOS-centrum (Kasteelstraat 4). In de tuin is er exotische bossa nova van Alex Rossi en Compagny Do Brasil. Inschrijven kost 5 euro (voor wie kan betalen) via info@vlos.be of via 03 766 29 13.

Zondag 22 augustus VLOS-zomeruitstap naar het Atomium

VLOS trekt met z’n vluchtelingen en vrijwilligers op zomeruitstap naar het Brusselse Atomium. In het Atomium bezoeken we een boeiende tentoonstelling, met een interactieve simulatie van het moeilijke parcours dat vluchtelingen afleggen om aan de juiste papieren te raken. Vervolgens is er een picknick en een begeleide wandeling naar het Strand van Brussel. Schrijf je in via info@vlos.be of via 03 766 29 13. Afspraak om 10u op de parking van de Vlosbazar.

Zaterdag 4 & zondag 5 september Villa Pace

VLOS geeft tijdens het eerste weekend van september opnieuw present op de gezellige wereldmarkt van Villa Pace. Breng gerust een bezoekje aan onze uitgebreide eet- en infostand. Het centrale thema op de wereldmarkt draait rond kinderarmoede en kinderrechten, een thema dat heel nauw aansluit bij de werking van VLOS. Samen met de Beweging voor Kinderen Zonder Papieren is er een speciale tent rond ‘Rechten van Kinderen zonder Papieren’, met een doorschuifspel en een fototentoonstelling rond Romakinderen. Meer info via www.villapace.be.

Zondag 10 oktober Vlosbrunch

Binnenkort meer info!

VLOS

VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een ongebonden vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. VLOS verleent vooral materiële en administratieve ondersteuning aan vluchtelingen die al langere tijd hier verblijven, ongeacht ze al dan niet over een verblijfsstatuut beschikken.

CONTACT: VLOS vzw, KASTEELSTRAAT 4, 9100 SINT-NIKLAAS, TEL 03 766 29 13, GSM 0477 40 62 19 FAX 03 777 97 76, INFO@VLOS.BE, WWW.VLOS.BE

**DRINGEND GEZUCHT:
ONDERDAK VOOR
ASIELZOEKERS!
ZOEK MEE/STUUR TIPS
naar amos@kms.be**

VLOSkrant

REDACTIE: Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, 03 766 29 13, jozef.hertsens@vlos.be **MEDEWERKERS:** Jozef Hertsens, Piet Willems, Beatrix Geuens, Godelieve Martens, Nina Henkens, Tilly De Maeschalck **FOTO'S:** Paul De Malsche **EINDREDACTIE & LAYOUT:** Filip Polfliet (postpigeon@gmail.com)

VLOSkrant ONTVANGEN? De Vloskrant verschijnt vier keer per jaar. Heeft u vrienden die graag de krant ontvangen? Sein hun gegevens door aan jozef.hertsens@vlos.be, of telefonisch via 03 766 29 13. Bent u verhuisd? Wenst u uw abonnement stop te zetten? Ontvangt u voortaan graag ook de pdf-versie van de Vloskrant? Laat het ons weten!



Wekelijks taalbad in de keuken van VLOS

Elke week organiseert VLOS kooklessen voor vluchtelingen en asielzoekers die willen proeven van de Belgische keuken én de Nederlandse taal. In de keuken van het VLOS-centrum ontmoeten mensen elkaar op een ongedwongen manier, om op die manier hun talenkennis bij te schaven. Beatrix Geuens is de enthousiaste bezielster van de succesvolle kooklessen.

“Op voorhand ga ik met enkele mensen inkopen doen op de markt. Al wandelend tracht ik samen met de deelnemers van de workshop allerlei soorten groenten, fruit en andere producten te benoemen. De markt is een heel natuurlijke omgeving om Nederlands te leren.

Terug in het VLOS-centrum bereiden we samen de maaltijd voor: aardappelen schillen, groenten snijden,... Alles gebeurt in een heel ontspannen sfeer. Tegen het middaguur is de maaltijd klaar, en telt het groepje een tiental mensen. Tijdens de maaltijd is er stevast een geanimeerd gesprek. Vorige week hadden we het over asperges, een groente die de meesten niet kenden. Ik denk dat praten bij het eten makkelijker is dan in andere situaties. De wekelijkse kook – en praat sessies vergen heel wat geduld. Maar het lukt, mits wat gebarentaal, aanwijzingen



en tekeningetjes. Sommigen spreken al vrij goed Nederlands en vertalen voor de anderen. Van Nederlands naar Russisch en via een omweg langs Engels of Frans terug naar het Nederlands... Enfin, we vinden altijd wel een oplossing. En er wordt vooral heel veel gelachen. Doorgaans koken we Belgische kost, met seizoensgroenten van bij ons. Ik ben geen professionele kok, dus ik concentreer me op gewone gerechten die ik ook thuis maak. Ik let er wel op om geen varkensvlees klaar te maken voor de moslims. Zo wil ik donderdag witloof in hesp en kaassaus maken. Voor de moslims vervang ik de hesp allicht door een sneetje zalm of kalkoen.”

Meer weten over de activiteiten van VLOS? Contacteer Jozef Hertsens, via jozef.hertsens@vlos.be of via 03 766 29 13.

Vrijwilliger in beeld

Godelieve is sinds tien jaar verantwoordelijk voor de werking van de Vlosbazar, een begrip bij asielzoekers en kansarmen in en rond Sint-Niklaas. Godelieve is bovendien actief in de raad van bestuur van VLOS, en zet zich ondertussen ook in bij Oxfam Wereldwinkels in Sint-Niklaas.

“In de Vlosbazar tracht ik zo’n beetje alles in goede banen te leiden. Ik ontferm me bijvoorbeeld over het sorteren en selecteren van het tweedehands materiaal dat binnenkomt. Gelukkig krijg ik hulp van een heleboel stagiairs en vrijwilligers, zowel vluchtelingen als Belgen. In de Vlosbazar verkopen we kleding, speelgoed, huishoudspullen en boeken tegen minimale prijzen. De mensen zonder papieren krijgen ook gratis kleding. Alle inkomsten worden integraal gebruikt om vluchtelingen te ondersteunen – zoals de aankoop van basisvoeding, huisvesting,... Elke dinsdag van 15u tot 17u en zaterdag van 09u30 tot 12u is onze Vlosbazar open voor vluchtelingen en kansarmen. Soms kan het heel druk zijn. Er zijn mensen nodig voor onthaal, vragen om hulp, de kassa, het aannemen van goederen door schenkers,... Bovendien komen wekelijks scholen op bezoek om kennis te maken met de werking van de Vlosbazar.”

GODELIEVE MARTENS



Het team achter de Vlosbazar is altijd paraat om evenementen en activiteiten te helpen organiseren, zoals het Nieuwjaarsfeest, het Sinterklaasfeest, de verkoop- en infostands op de Wereldmarkt van Villa Pace, enzovoorts. Iedereen zet zich elke dag opnieuw belangeloos in, zodat ook vluchtelingen en kansarmen uitzicht krijgen op een beter leven.”

Vrijwilliger worden bij VLOS? Neem contact op met Jozef Hertsens, via jozef.hertsens@vlos.be of via 03 766 29 13.

OPINIESTUK: EEN NIEUW EN RECHTVAARDIG MIGRATIEBELEID

De Belgische vreemdelingenwet is defensief en gericht op het behoud van het huidige maatschappelijke bestel. Een enge visie die te weinig rekening houdt met wat zich elders in de wereld afspeelt. Een overheid die migranten systematisch weigert, negeert ingrijpende globale en lokale ontwikkelingen, zoals gewapende conflicten, mensenrechtenschendingen, structurele armoede, ondervoeding, klimaatverandering en bevolkingsaan groei. Tenslotte biedt migratie ook een heleboel kansen en mogelijkheden voor de nabije toekomst.

1. Verfijning van de asielprocedure: er is meer aandacht nodig voor het verhaal en de motieven van de vluchteling in kwestie. In het ideale scenario hanteren alle EU-lidstaten eenzelfde migratiebeleid dat voldoet aan hoogstaande humanitaire eisen omtrent bescherming, opvang en begeleiding. Op die manier haalt men de angel uit de Dublin-verordening – die stelt dat vluchtelingen telkens doorverwezen worden naar het allereerste EU-land waar men asiel aanvraag of geregistreerd werd. In afwachting van een uniform beleid mag een vluchteling enkel doorgestuurd worden indien het land van bestemming voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen omtrent opvang.

2. Een humaan opvangbeleid: er is dringend nood aan voldoende en aangepaste opvangplaatsen voor asielzoekers. Vandaag komen vluchtelingen vaak terecht in tenten of hotels, waar men niet beschikt over de nodige juridische, sociale en medische begeleiding. Voorts is speciale aandacht nodig voor kwetsbare mensen zonder papieren: gezinnen met kinderen, ouderen en zieken. Particulieren of organisaties die vluchtelingen opvangen – zoals VLOS – hebben recht op financiële steun van de overheid.

3. Afbouw van gesloten centra: een wettelijk verbod op het opsluiten van kinderen is dringend nodig. Kinderen hebben het recht om ten alle tijde bij hun ouders te blijven. Bijgevolg mogen ook de ouders niet worden opgesloten.

4. Duidelijke en ruime regularisatie-criteria voor mensen die geen asiel kunnen krijgen, omdat ze niet voldoen aan de eisen van de Conventie van Genève. Deze groep verdient een nieuwe kans via het toekennen van een arbeidsvergunning, hetgeen op dit moment een complexe juridisch-administratieve procedure inhoudt. Arbeid is namelijk de perfecte sleutel tot integratie. Bovendien biedt het een oplossing voor het toekomstige tekort aan arbeidskrachten – als gevolg van de vergrijzing van de Belgische bevolking.

5. Meer resettlement: *resettlement* of hervestiging is het opnemen van vluchtelingen zonder het doorlopen van een asielprocedure. Resettlement is bedoeld voor mensen die in erbarmelijke en uitzichtloze omstandigheden leven, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen.

6. Een begeleide terugkeer met voldoende financiële ondersteuning, om de terugkeer vrijwillig en zonder dwang te laten verlopen. Een gedwongen terugkeer is enkel te rechtvaardigen indien men niet in een noodsituatie terecht komt, en niet hoeft te vrezen voor zijn/haar leven en gezondheid. Tenslotte is een redelijke termijn nodig om het vertrek te regelen.

PIET WILLEMS