

De wereld laat Aleppo in de steek !

De barbaarsheid voorbij !

Na een kort bestand heeft het Syrisch regime het voorbije weekend de bombardementen hervat op het door de rebellen gecontroleerde gebied in oost Aleppo. Na een aanval op een hulpkonvooi worden nu opnieuw woonwijken met ziekenhuizen en scholen met een niets ontziende hoeveelheid bommen op een weerzinwekkende wijze bestookt. De vernielingen zijn gigantisch. De omsingelde bevolking kan geen kanten uit : een gruwelijke situatie met een tekort aan voedsel, aan medische hulp en de onmogelijkheid tot schuilen.

Zonder overdrijving kan men hier van oorlogsmisdaden spreken. Het Syrische leger begint nu een grondoffensief.

In de veiligheidsraad twist men over wie verantwoordelijk is voor deze escalatie van geweld terwijl honderden burgers waaronder veel kinderen omkomen. Het onvermogen van de wereldmachten om dit te doen ophouden doet vragen rijzen over hun medeplichtigheid.

Wie levert de wapens ? Syrië kan die alvast zelf niet maken.

Het Westen kan het tij niet doen keren en Rusland heeft bloed aan de handen. De oplossing zou kunnen komen van de grote islamitische staten uit de regio : Saudi-Arabië, Iran en Turkije, maar die zijn hopeloos verdeeld, hebben hun eigen agenda en steunen tegenstrijdige partijen.

Hoe erg moet het nog worden eer aan die waanzin een einde komt?

Een oplossing lijkt verder af dan ooit. Het enig alternatief is onderhandelen, maar daartoe is voorlopig geen bereidheid.

Wat ons betreft, moedeloosheid mag ons niet overvallen, volgehouden hulp aan de slachtoffers en de vluchtelingen uit het oorlogsgebied is een must !

Piet Willems, 28 september 2016